

mFrederikberg- eller åbningspotpourriet

rev 18/8 2012 – Allan

rev 28/8 2012 – Kjeld

rev 16/ 2 2012 - Alle

Det var på Frederiksberg (Walter....)

Husker du vor skoletid, husker det så nøje
du var i en kjole hvid og jeg i stumpet trøje
altid holdt vi fest vi to – kære vi var vildt det
husker du dengang vi slog – hatten af Clotilde
Hun var fræk og jeg løb væk
som forfulgt af fandens
Omme bag en rosenhæk – kyssed' vi hinanden.

....

Det var på Frederiksberg – det var i maj
jeg fik en pige kær – og det var dig
de glade minder her – jeg glemmer ej
det var på Frederiksberg – det var i maj.

Det var på Gammel Strand det var i maj
jeg hev en torsk i land og det var dig
der var for meget vand – det mener jeg
det var på Gammel Strand – det var i maj.

Kender du Rikke.

Kender du Rikkes
det gør jeg ikke
det er jeg ked af
for Rikkes er min øjesten
Kender du Rikkes
det gør jeg ikke
det er jeg ked af
for Rikkes er min øjesten.

En lillebitte mand.

Fra verden den blev skabt
og til verden skal forgå
af alle bengler store
og alle engle små
i Himmerrig de store
jo ikke komme kan
se, derfor til min pige
at få en lille mands
en ganske lille mands
en ganske lille mands
en ganske lille bitte bitte mands

Den evig glade kobbersmed

La-la la-la, la-la la-la.....

Han kan stå for øl han kan også stå for vand
Han kan slå et slag for sit gamle fædreland
Han kan stå for øl – han kan ikke tåle vand
Han kan også slå et slag for sit gamle fædreland

Jeanette i den grønne skov

Hvad vil du i den grønne skov, Jeanette
Ak – lille mor det er ej til at gætte
Jeg ville bare grønne kranse flette
Og derfor gik jeg i den grønne skov

Augusta

Augustas – av-av Augustas
den var du ikke vid're heldig med
Augustas – av-av Augustas
du kommer altid galt afsted

Den sømand han må lide

Den sømand han må lide – langt mere ondt end godt godt godt
den sømand han må lide – langt mere ondt end godt
Beskøjterne han tager – de glider ned så småt
Hej – kom faldera hurra – de glider ned så småt

Mathilde

Sidste pinse fik jeg lov
til at gå i den grønne skov
den berømte kilde
jeg besøge ville
Hundrede kroner af vor mors
havde jeg i mit vestefoer
hvilket jeg vil råde her
alle til at lade være
jeg vil råde alle at lade være
Just ved den samme kilde
mødte den dejlige Mathilde
hun fik kaffepunch og hun fik øl og hun fik fo'r
hun åd så meget, som hun ville

Kammeratens røde næse

Kammeratens røde næse
sidder lige midt i fjæset
kammeratens næse har sin blomstringstid
Kammeratens røde næse
sidder lige midt i fjæset
kammeratens næse har sin blomstringstid
Sommer og vinter
kammeratens næse den skal tindre
Kammeratens røde næse
sidder lige midt i fjæset
kammeratens næse har sin blomstringstid

Jeg elsker den gamle så rønnen den vakler

Vi elsker den gamle, den vaklende rønne
hvor sjusserne er store og priserne små
der sidder jeg ofte og tager mig en bønne
men det kan sgu Håkon slet ikke forstå

Kommer der ikke snart en Tuborg til mig

Kommer der ikke snart en Tuborg til mig
Grøn eller rød – Tuborg til mig
Det er en Tuborgdag i dag så siger jeg
Tuborg til mig tjuhej

Så joller vi

Så joller vi – så solder vi
den hele lange nat
så stjernerne de rasler ned
og englene tager fat
så solder vi – så holder vi
halløj til morgengry
og dem, der ej vil solde med
de kan ryge og rejse ad helvede til

*går så lige over i 'Skåle potpourriet.....
Ved du hvad vi mangler*

Ved du hvad vi mangler
ved du hvad vi mangler
penge til en omgang til
Ved du hvad vi mangler
ved du hvad vi mangler
penge til en omgang bajere
Åh Susannes mit hjerte slår ad helved til
åh Susannes vi vil ha' en omgang til

Julia hopsa-sa

For gudskelov, gudskelov hul i halsen har vi dog
gudskelov, gudskelov hul i halsen har vi dog

De gamle børster

De gamle børster
de går og tørster
i sommervarmen de bøjer armen
nu ingen snakken tilbage med nakken
og lad os smage på gibbernakken

Så går vi rundt om en enebærbusk

Så går vi rundt om en halv kasse bajere
gu' gør vi ejer – det bare noget vi leger
Vi drikker ti eller tolv som vi plejer
tidligt torsdag aften

Skal vi hilse på ham

Skal vi hilse på ham, det fulde svin
og hæve pokalen og ønske at han leve må til semi-finalen
skal vi hilse på hende, min lille veninde
og hæve pokalen og ønske at hun længe leve må
hiv op og lad gå

Solskin kan man altid finde

Bare man er født i Skovshoved
Er man ikke helt ved siden af

Men ...

Bye bye blackbird

Hvem skal mange bajere ha'
det skal dem fra Taarbæk af
bye bye bajer
Taarbæk var så god så god
Taarbæk vandt med fire to - (i ludo)
bye bye bajer
De har vundet deres ludokampe
derfor har vi stadig lov at svampe
hvem skal bæres hjem i dag
det skal dem fra Taarbæk af
bye bye bajer

Og så hæver vi pokalerne igen – bedste ven
Havet omkring Danmark – vort moderlige hav-hav-hav
Skål så drikker vi, salig er englens sang.
Mor Danmark
For de gamle som faldt er der ny overalt
de vil mødes hvergang der bliver kaldt
cha-cha-cha Mustafa o la la – så drik af
Tøsedreng har han altid været
tøsedreng har han altid været
tøsedreng

For he's a jolly good fellow

Og han er en af vor egne
for han er en af vor egne
for han er en af vor egne
en rigtig hængerøv
en rigtig hængerøv – røv røv
for han er en af vor egne
en rigtig hængerøv

For hun er så ung

For hun er så ung og så syndig ser hun ud cha cha cha
for hun er så ung og så kyndig ser hun ud cha cha cha

Tag dit glas min ven

En skål for den mø's i blufærdige vår
en skål for den gamle matrone
en skål for den tøs som gud Amor forstår
en skål for den ærbare kone
Tag dit glas min ven
tag dit glas min ven
drik din piges skål
hver ungersvend
Se hun smiler til sit fulde bæger hen
se hvor fuld hun smiler til sit bæger hen
Tag dit glas min ven
tag dit glas min ven
drik din piges skål
hver ungersvend
se nu er hun fandme blevet fuld igen

se nu er hun fandme blevet fuld igen (også om søndagen)